

Eigen Krabbels

*Maandblad van de Zingende Wandelkring Sint-Norbertus
Editie april 2014*

Oud en toch weer nieuw

Beste Wandelkringvrienden,

Wie dacht dat na 100 jaar het vertrouwde Eigen Krabbels zou verdwijnen, heeft het mis voor.

We kunnen alleen alle respect opbrengen voor de mensen die ons ZWK-blad gedurende zo vele jaren vulden met soms teksten die een veel grotere verspreiding waard waren. Dank u, heel

oprecht Rik, Julien en de vele andere helpers.

Wij hopen jullie teksten en jullie steun ook voor de ‘new look’ Eigen Krabbels nog lang te mogen ondervinden. Net zoals de steun van een aantal sponsors, die dit verschijnen financieel mogelijk maakten.

Maar er komen nieuwe tijden en nieuwe technieken.

U krijgt deze ‘nieuwe’ Eigen Krabbels voortaan digitaal op uw mailadres toegezonden. Wil U onze brouwsels absoluut NIET meer lezen of hebt U echt geen interesse voor Eigen Krabbels –

we stuurden dit eerste nummer immers naar ons ganse adressebestand – laat het ons weten op nieuws.zwk@gmail.com.

Digitaal kost Eigen Krabbels haar lezers en lezeressen niks, maar wij weten ook dat een aantal mensen liever een gedrukte versie in handen krijgt. Dat kan. Maar dat vraagt druk- en portkosten.

Dus wie een GEDRUKTE VERSIE wil, vragen wij een bijdrage van amper 8€ te storten op onze rekening BE98403308006193 van ZWK, Amerikalei 47, 2000 Antwerpen. Als U betaalt voor 1 mei krijgt U Eigen Krabbels tot en met januari 2015 in de bus.

De redactie

Geslaagde viering van een 100-jarige



Wie het heeft meegemaakt, zal het niet licht vergeten; het is trouwens een gebeurtenis die niet te vergeten valt. Het bestuur van de ZWK heeft er ontzettend veel energie in gestoken, zodat dit jubileum met glans, pracht en praal – pump and circumstance – een lichtbaken kon betekenen in de annalen van het koor.

Wij zijn de gelukkigen die het konden meemaken.

De uitnodiging met de vraag om als 'oud-lid' mee te willen zingen om de feestelijkheden nog wat kracht bij te zetten viel aanvankelijk in goede aarde. Edoch, na een vijftal repetities was het enthousiasme bij een deel niet meer te bespeuren; ze haakten af. De doorzetters bleven... en ze hebben het zich niet beklagd! De sfeer van weleer hadden ze na twee repetities terug te pakken en iedereen voelde dat je in de kring welkom was.

Het startschot voor de repetities had geklonken. In de kaffen met partituren van lang en minder lang geleden voelden we ons vlug terug thuis met de cijfermuziek, alsof het maar enkele maanden geleden was. Toch een knap systeem dat voor niet-notenlezers onmiddellijk ontcijferd kan worden.

Het aperitiefconcert van zondag, 24 maart 2013 bleek een heel late witte Kerst, maar dat mocht de pret van het talrijk opgekomen publiek niet bederven. De zaal zat afgeladen vol. Het ongewone programma viel duidelijk in de smaak. De receptie achteraf ook. De 'toon' was gezet!

Met Carmina op weg naar het grote evenement! De verwachtingen waren gespannen. Er kwamen nog project-koorleden van andere koren op de proppen die het werk van Carl Orff al eens of meerdere malen uitgevoerd hadden. Ze mochten meezingen! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd... kwaliteit gegarandeerd. De eerste kennismaking met de andere koren, het orkest en de dirigent liepen vlot; het ijs was vlug gebroken. Voor diegenen die nog nooit zulk groots werk hadden uitgevoerd was het zeker een rijke ervaring. De inspanningen die gevraagd werden tijdens de veelvuldige repetities leverden goede resultaten op, hoewel de teksten voor sommige koorleden niet vanzelfsprekend waren; vooral niet bij de eerste lezingen. Ik denk dat er menige dames en heren thuis serieus gestudeerd hebben.

Allemaal goed uitgerust van het verlof stond september 2013 al te trappelen. Jongens en meisjes: nog 3 maanden!! 't Zal er rap zijn... In de kalender stonden de repetities met orkest ook al gepland, wat de spanning nog deed stijgen. Elke dag een dag dichterbij de uitvoering!

Ondertussen draaide de kaartenverkoop op volle toeren! Tot grote schrik van de verantwoordelijke van de kaartenverkoop bleek dat de zaal te klein was voor het aantal reeds bestelde kaarten. De blauwe zaal zou uit zijn voegen barsten! Maar je bent ZWK-er mocht je geen alternatief kunnen bedenken. Het ei van Columbus: las een tweede concert in. Zo kwam het dat – over de twee concerten - ongeveer 1500 toeschouwers het genoeg hadden om de Carmina Burana in al zijn glorie te mogen zien uitvoeren door plus minus 150 koorleden, 60 orkestleden, 3 solisten en een schitterende dirigent. 17 november 2013 staat geboekstaafd in de kronieken van de ZWK om nooit te vergeten hoe goed het is geweest!

In dankbaarheid werd op zondag 23 maart 2014 afgesloten met een plechtige viering voorgegaan door Mgr. Johan Bonny, bijgestaan door Kanunnik L. De Belder en E.P. Willy Van Essche, met een fiere Ferre Caris op de achtergrond. Het nu meer dan dertig leden tellend mannenkoor vergastte ons op meer dan mooie muziek. Ofschoon de tand des tijds zijn sporen heeft achter gelaten aan de fysieke uitstraling van het koor, kunnen we er niet omheen dat de kwalitatief hoogstaande gezangen toch nog steeds het hart en de ziel van de toehoorders én uitvoerders beroeren. Het gregoriaans valt niet te evenaren: een coherent geheel onder de leiding van een kundige dirigent en op een schitterende manier begeleid door de organist van dienst. Ook de motetten en de misgezangen vielen bij de talrijk opgekomen gelovigen in de smaak. De receptie achteraf eveneens...

Epiloogje:

Is het niet zo dat, op zo vele mensen die zich tijdens de voorbije 100 jaren achter hetzelfde doel hebben geschaard en die vandaag nog verder het zelfde pad bewandelen ('zingend langs de baan'), een bijzondere zegen moet rusten?

God zij gedankt!



Zijn er nog geïnteresseerden voor onze uitgaven uit het jubileumjaar.

Dan verzoeken we jouw bestelling te plaatsen op rekeningnummer : BE98403308006193 van ZWK, Amerikalei 47, 2000 Antwerpen met de vermelding van de gewenste hoeveelheid/artikel en het leveringsadres in de omschrijving.

... x Boek (Jubileumboek aan 50€ per exemplaar);

... x CD (Aperitiefconcert 2013 aan 20€ per CD);

... x DVD (Carmina 2013 aan 20€ per dvd);

Na ontvangst van de betaling worden de artikelen u zo spoedig mogelijk via bPost toegezonden.

100 jaar ZWK en dan ???

Zingende Wandelkring in het jaar 101 en volgende...

Een ring of kring zonder einde of begin? Bestaat dat dan...?

Een begin, zelfs lang voor ik bestond. Een kring zonder einde? Onze kring?

100 jaar is mooi, maar hoeft dit de lang verwachte overkant te zijn? Het te bereiken doel? Ligt de boot nu stil? Verankerd aan de kade.

Indien we geen actie ondernemen, lijkt onze kring gevormd te worden met steeds maar minder en minder mensen. We naderen dan snel het magische getal dat - gelukkig maar - ook vermeld staat in onze statuten. Verder leven zou misschien mooi zijn maar ik denk dat we hiervoor dan ook expliciet dienen te kiezen. Liefst samen.

Ik weet dat er reeds heel veel gedacht werd door anderen doorheen de jaren van het bestaan van de ZWK. Het bracht ons alvast tot het 100-jarig bestaan. Alle initiatieven, hoe klein ook. Alle mensen, groot en klein, hoe kort of lang hun doortocht misschien ook was.

Op welke wijze kan het sterker, vruchtbaarder, verder?

Ik zeg "kan het sterker" en niet "moet het sterker". Dat is een keuze die we mijns inziens samen dienen te maken. Als kring.

Schuilt er wat in de volgende items?

T	Transparant	Wat zingen we wanneer, binnen welke structuur, een repetitiedag in het weekend, afgebakend voor mogelijke projecten, voor een tijdelijke medewerker, voorwaarden voor deelname...
H	Herkenbaarheid	Logo, flyers met reclame bij een publiek optreden, uitpakken, fierheid, opname van het programma op de site, waarom geen sweater of trui met het logo
E	Eigentijds	Fris in meer dingen die we doen, durven, eigenwaarde opsmukken, fier zijn over ons kunnen,
O	Openheid	echt onthalen of verwelkomen van kandidaten, hen echt betrekken en een betrokken gevoel geven, geen select clubje in de catacomben van het Sint-Norbertusinstituut...

Misschien kunnen we dan ons eerste nieuwe lid welkom heten?

THEO

Waarom niet het jubileumboek, DVD, CD te koop aanbieden bij een
c o n c e r t ?

Waarom geen banner aanmaken, die telkens gebruikt kan worden?
Waarom geen jaarlijkse open repetitiemoment en dat op een jaarlijkse
vaste dag?

Waarom geen kennissen uitnodigen om mee te komen doen?
Waarom geen permanente affichering in beide kerken? Zeker een
affiche van ons optreden.

Wie denkt mee?Waarom geen kennissen uitnodigen om mee te komen
d o e n ?

Waarom geen permanente affichering in beide kerken? Zeker een
affiche van ons optreden.

Wie denkt mee?

Waarom geen kennissen uitnodigen om mee te komen doen?
Waarom geen permanente affichering in beide kerken? Zeker een
affiche van ons optreden.

Wie denkt mee?

Johan Van Asch

Verzekeringsmakelaar

Lid FVF Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen **FSMA 11081A**

Gsm 0479 98 10 65 *Verzekeraar van het Radeske*

Ondernemingsnummer 0525.898.564

Agentschapouder Baloise Insurance en Euromex



24 april: met de “Z” van Zingende

Nodig iemand uit voor de ‘open repetitie’ op 24 april

- Ha zo, je bent bij een koor! Dat wist ik niet. Wat doen jullie dan zoal?
- We komen één avond in de week bij mekaar...
- Wat moet je eigenlijk kunnen om bij zo’n koor te komen?
- Bwa, je moet af en toe eens een mopje vertellen, een pintje drinken...
- En het zingen dan?
- Oh, dat doen we als we naar huis gaan...

Bij de ZWK doen ze meestal wel hun best om deze volgorde enigszins aan te passen.

Heb je een beetje zin om het ook eens te proberen: kom dan op donderdag 24 april eens naar onze ‘open repetitie’.

Het is dan wel secretaressedag, maar die bloemetjes heb je haar dan al bezorgd. Dat wil niet zeggen dat het verplicht is om na onze repetities zelf de bloemetjes buiten te zetten. Er zitten ook nog wel ‘werkende’ leden bij onze kring.

Maar je zal vaststellen dat je vrij snel met de noten en de gezangen ‘weg’ bent. En dat we een gezellige kring vormen – met af en toe een kritische, goed bedoelde opmerking tegenover dirigent of bassen – dat zal je ook snel ondervinden.

Je komt iets voor half negen naar het ‘kleine poortje’ aan de zijkant van het Sint-Norbertusinstituut (in de Paleisstraat), je volgt de uitnodigende trappen richting kelder en je komt in ons wekelijkse repetitielokaal terecht.

Voor de leden: als iedereen één vriend/kameraad/buur meebrengt, telt ons koor binnenkort meer dan 50 leden... Dat willen jullie toch ook nog meemaken?

Met de “W” van Wandelkring

Hou 1 mei vrij !

Honderd jaar ZWK. Dus hebben we een wandeling uitgezocht die teruggaat naar ons verleden. We gaan namelijk naar Lille, waar de voorloper van het huidige Radeske stond. We gaan op stap langs het wandelnetwerk ‘Kempense Beemden’.

Zorg dat je erbij bent op 1 mei voor onze klassieke wandeltocht! We vertrekken om 14 uur aan de kerk van Lille waar voldoende parkeergelegenheid is.

Het tochtje verbindt het centrum met het natuurgebied Kindermouw, een uitzonderlijk geheel van laagveenmoeras, vochtige graslanden, houtkanten, bossen en vijvers.

Tijdens de wandeling komen we voorbij de Galgenberg, ons speelterrein destijds in Lille (als we niet in de dorpskern en op het kerkhof ‘polis en dief’ speelden of gingen zwemmen in de visvijver...). We eindigen in een dorpsherberg vlak bij de plaats waar het vroegere Radeske stond. De wandeling loopt over 9 km langs vooral onverharde wegen die bij langdurig regenweer zompig kunnen zijn. Bij normaal weer kunnen kinderwagens probleemloos mee.

Indien u geen verder nieuws van onze Wandelkring wenst te ontvangen, gelieve ons dit dan te melden. Wij schrappen u dan uit onze grote databank. Indien u ook deze versie op papier wenst, dan verzoeken we u om een financiële bijdrage te storten van € 8 op rekening BE98 4033 0800 6193 om de verzendkosten te dekken.

Wij danken jullie voor uw interesse. Dank bij voorbaat.

Nieuws.zwk@gmail.com - www.zwk.be

Met de “K” kring

Weet je dat...

... enkele vrouwen, die nauw bij de ZWK betrokken zijn, voor een stunt zorgden door op de slotdag van ons 100-jarig bestaan uit te pakken met een uniek exemplaar, getiteld ‘**Vrouwenkrabbels**’, nu reeds een gezocht ‘collector’s item’. Ze hadden er duidelijk hun werk van gemaakt in een mooi uitgegeven boekje van liefst 24 bladzijden. De keerzijde van de medaille is echter dat ze daarvoor weliswaar hun niets vermoedende en vrolijk handjes wuivende mannen moesten bedriegen, terwijl die braafjes naar hun wekelijks repetitie bolden, langs een iets andere route dan gewoonlijk... Tja!

... de mannen van diezelfde ZWK dan weer voor een **onuitgegeven ‘prestatie’** zorgden in hun 101-jarig bestaan. Op 9 februari beperkten ze zich immers in Sint-Jacob tot de 8^{ste} mis en het 3^{de} credo. Voor het eerst stonden de zangers daar – bij gebrek aan partituren – met hun mond vol tanden. Je weet hoe dat gaat: Jef dacht dat Louis de partijen had meegenomen, terwijl Louis dacht dat Frans daarvoor zou zorgen, maar Frans was er dan weer van overtuigd dat Jef ze bij zich had. Maar de muziekkapartijen lagen dus nog in het Sint-Norbertusinstituut. Vroeger – op het hoogzaal – zouden ze nog hals-over-kop in de dikke graduales gedoken zijn op zoek naar de juiste gezangen, maar vanop hun tijdelijke stek was daar geen denken aan.

Bijgevolg was het de beurt aan de orgelist om de vrijgekomen tijd op te vullen. Toeval wil dat Peter – de titularis-organist – die dag afwezig was. Gelukkig loste zijn vervangster dat meer dan behoorlijk op.

... dat een achttal zangers en hun vrouwen op zaterdag 29 maart naar Hoogstraten afzakten om er het concert bij te wonen ter gelegenheid van **10 jaar dameskoor Marcanto**. Zij werden er opgewacht door een 30-tal Dancing Queens, die hun talrijk opgekomen sympathisanten vergastten op een swingende frisse performance. Eén van onze medewerkers geraakte zodanig onder de indruk dat hij voor de volgende Eigen Krabbels zelfs een verslagje beloofde.

... dat ons jubeljaar afgesloten werd met nog **twee artikels** in de media: een uitgebreide reportage (mét repetitiefoto) in 'Kerk en Leven', plus nog een aankondiging in De Zondag, wat nog enkele extra-luisteraars opleverde in de H. Geestkerk.



Groepsfoto van de ZWK in het jubileumjaar

Een vrij unieke foto. Wie zag de ZWK ooit op een groepsfoto 'in uniform'? Deze foto werd genomen tussen twee optredens van de Carmina Burana in Bornem. Enkele aandachtige lezers zullen allicht opmerken dat er misschien toch wel een aantal 'gevestigde waarden' van onze kring op deze foto ontbreken. Ja, dat klopt! Sinds onze kring meedoet met dat zootje ongeregeld, dat altijd wel prijs stelt op een 'gemengd optreden', zijn sommige individuen plots onvindbaar als je ze nodig hebt voor een groepsfoto! Dit voor het geval je niet gelooft in de smoes dat ze juist op dat moment dringend naar het toilet moesten...

... dat we hier normaal een rubriek '**Personalia**' hadden, waarin we fier konden melden welke leden intussen (nogmaals) vader waren geworden. Gezien de gevorderde leeftijd van een aantal leden, werd al eens gemeld wie er grootvader geworden was. Maar ook hier heerste de laatste twee maanden een complete windstilte. Gelukkig moesten we in die periode ook geen overlijdens melden.

... dat volgend **ZWK-bestuur** unaniem verkozen werd voor de komende twee jaren: Guido De Graeve (voorzitter), Jan Leers (secretaris), Luc Korthoutd (penningmeester), Marc Mattheussen (lid). Onze dirigent Johan Clerckx blijft van ambtwege op post.

... dat op diezelfde algemene vergadering Tony Ah Munn, Marcel Coppens, Luc Deumens, Peter Jacobs, Henri Leys en Jaak van Praet verwelkomd werden als **effectief ZWK-lid**.

... dat de statuten van de kring aangepast werden, in die zin dat een **Wandelkringjaar** voortaan samenvalt met een kalenderjaar en niet meer met een schooljaar. Op 1 januari 2014 begon dus ons 101^{ste} werkjaar.

Onze voorbije activiteiten

Zaterdag 1 februari

Worstenbroodavond

Zondag 2 februari

Heilige Geest – Feest van Maria Lichtmis

Zondag 9 februari

Sint-Jacob – 5^{de} zondag v/h jaar

Donderdag 13 februari

Algemene vergadering

Zondag 2 maart

Heilige Geest – 8^{ste} zondag v/h jaar

Zondag 9 maart

Sint-Jacob – 1^{ste} zondag van de vasten

Zondag 23 maart

**Heilige Geest –
PLECHTIGE DANKMIS**

Onze gevulde agenda

Zondag 6 april – 10u30	Heilige Geest – 5 ^{de} zondag van de vasten
Zondag 13 april – 10u00	Sint-Jacob – Palmzondag
Donderdag 17 april – 20u00	Heilige Geest – Witte Donderdag
Vrijdag 18 april – 20u00	Heilige Geest – Goede Vrijdag
Zondag 20 april – 10u00	Sint-Jacob – PAASZONDAG
Donderdag 24 april – 20u30	Open repetitie
Donderdag 1 mei – 14u00	LENTEWANDELING in Lille
Zondag 11 mei – 10u00	Sint-Jacob – 4 ^{de} paaszondag
Zondag 22 juni – 10u30	Verrezen Heer in Berchem 70^{ste} Priesterjubiläum Ferre Caris
Zondag 21 december – 15u00	Sint-Fredegandus in Deurne KERSTCONCERT

Werkten mee aan dit nummer van Eigen Krabbels

Raf Van Bortel, Willy Clerckx, Ludo Engelen, Tony Ah Munn, Guido De Graeve, Dirk de Graeve, Marcel Coppens. Met dank voor het advies van o.a. Julien Van Ael, Johan Clerckx, Luc Korthout...