

## André De Gezelle, voorzitter van de vzw

***“Veel zangers hebben jaren gewerkt aan de opbouw van Radeske”***

*Een succesverhaal heeft dikwijls vele vaders, maar als volgend jaar 50 jaar Radeske gevierd wordt, dan zal blijken dat er aan het verhaal van ‘het buitenverblijf van de ZWK’ in Lichtaart vele mensen doorheen de jaren hartstochtelijk gewerkt hebben om van deze succesvolle kampeerplaats te maken wat ze nu is.*

*Wij verontschuldigen ons dus nu reeds bij diegenen, die we in dit artikel ‘vergeten’ zijn en die zeker hun steentje hebben bijgedragen, maar de huidige voorzitter van de vzw, André De Gezelle, was er van bij het begin bij om een handje (zeg maar handen) uit de mouwen te steken, meestal samen met Herman Jacobs. Hij was er ook chauffeur, mettertijd kok, foerier... En wees gerust: in het komende jaar zal Radeske hier nog meer dan eens ter sprake komen.*



In de zomer van 1969 – jawel, in volle Woodstock-periode, een gebeuren dat aan vele zangers toen voorbij ging – kreeg meneer Duysburgh een tip, waardoor zijn droom wellicht in vervulling kon gaan. Een boer uit Lichtaart had verteld dat hij zijn boerderij wilde verkopen voor één miljoen Belgische franken. Daar had ‘meneer’ wel oren naar en samen met een groepje ‘intellectuelen en vooraanstaanden’ uit de kring en uit het Sint-Norbertusinstituut trokken ze naar Lichtaart om te trachten iets van de prijs af te dingen. Maar je mag naar een Kempense boer een heel leger intellectuelen sturen, als hij zei dat hij één miljoen wilde hebben, dan was dan één miljoen en geen frank minder. In de boekhouding uit die tijd staat allicht een ander cijfer ingevuld voor het gebouw en het meubilair, want bij de notaris gebeurden dikwijls rare dingen.



### ***Het prille begin***

“En toch vinden we in de notulen terug dat we in 1970 al op kamp gingen in Radeske in Lichtaart,” zocht André De Gezelle nog op. “Maar daar waren dan toch een aantal hectische weken aan vooraf gegaan, want de vroegere boerderij was toen nog zeker niet 100% geschikt om er een legertje jonge ZWK’ers in onder te brengen. Die werden dan weer gerecruteerd via een jongerenwerking met Willy Clerckx, Marcel van Herbruggen, Herman Jacobs en ikzelf, die op zaterdagochtend een spelletjesdag organiseerden met ‘De Rakkertjes’.

Het was echter onder impuls van oud-zanger Piet Goossens dat de zaak bij Radeske in actie schoot. Via zijn werk kende hij een aannemer – Joske Vermeulen (nee, niet de vedette uit de sketch van Gaston Berghmans) - uit de Herentalsebaan in Deurne, die voor een aantal fundamentele zaken kon zorgen en die fier was dat hij die opdracht kreeg. De dakkapel bovenaan het huis, werd als eerste aangepakt,

omdat daar de slaappleatsen moesten komen. Helaas, Jos Vermeulen overleed na de plaatsing van twee dakkapellen. En dus besloten Herman Jacobs, Guido Bontenakel en ik om de zaak toch af te maken. Elke week, op elk vrij moment reden we met een rek bovenop ons VW'ke. Herman en ik deden dat met een beurtrol. Guido kende wel iets van schrijnwerkerij en via zijn vader, Staf Bontenakel (jarenlang voorzitter van de ZWK), konden we vanuit Grobbendonk wel aan spaanderplaten geraken, die we tegen de wanden moesten bevestigen. Zo moesten we met die platen van 2,40m op 1m20 op ons dak in Lichtaart geraken.

Gelukkig kregen we intussen veel steun van jongeren uit de kring zoals Johan Clerckx, Jan Leers, Guido De Graeve (de vaste werkploeg) en vele anderen, zodat we een nieuwbouw, een berging en een verblijfplaats konden oprichten vooraleer er groepen of leden kwamen logeren, want dat was uiteindelijk de bedoeling. Ik weet nog dat mijn auto vol Isomoplaten stak, waardoor ik niks meer zag en dat er toen een brommer tegen mijn wagen gebotst is. Gelukkig had die man gedronken en kwam er dus geen vervolg aan het verhaal. Ik durf bij benadering niet zeggen hoeveel kilometers we toen afgelegd hebben om alles over te brengen naar Radeske. Het was toen ook nog niet doorgedrongen tot het bestuur dat auto's niet op water reden. Later hebben we dan ooit één frank per kilometer gekregen. Maar meneer Duysburgh wilde dan ook weer niet dat wij de zondagsmis 'brosten' om te gaan werken in Radeske. En dus reden we op zondagochtend naar één van 'onze' kerken, om nadien terug te keren en het voorziene werk af te maken. Nee, we gingen niet naar de mis in werkplunje!

Eigenlijk werd in die eerste fase haast alles gedaan met eigen mensen. In een latere fase kregen we de hulp van Herman De Mayer, Jef Segers, vader Coremans, Richard Jacobs, Jan Van Herbruggen en alweer nog vele anderen.”



## ***Herman Jacobs***

André De Gezelle kan niet genoeg benadrukken hoeveel hulp hij kreeg van zijn goede vriend Herman Jacobs.

“Maar op een bepaalde dag riep Herman me even terzijde en het leek nogal ernstig. ‘André, ik heb een vriendin! Maar wees gerust, één van de voorwaarden was wel dat ik verder mee mocht werken aan de opbouw van Radeske.’ Heroïsche tijden,” lacht André.



“Hoe dichter we bij juli kwamen, hoe groter de paniek ook werd, want zouden we wel een volwaardig logement kunnen aanbieden. De afspraak was ook dat de ZWK in principe om de twee jaar op kamp ging naar Radeske. Het moest ook renderen. Als de ZWK er op kamp kwam, moesten ook zij betalen voor hun verblijf in Radeske.”

In heel die beginperiode wijzigde ook de vzw wel eens van samenstelling. “Herman Jacobs werd al in 1970 lid van de vzw. In 1971 werd ikzelf lid en ‘waarnemend secretaris’ in een vergadering waarop Karel Janssens ‘verontschuldigd’ was. In datzelfde jaar werd Kamiel Duysburgh ‘waarnemend voorzitter’ op een vergadering waarop meneer Greeve (de oud-leider en stichter van het koor) ‘verontschuldigd’ was. Het was een publiek geheim dat hij niet helemaal achter het plan van Radeske stond. In 1978 werd meneer Duysburgh voorzitter en in 1989 werd ik secretaris. In 1995 geeft meneer Duysburgh het voorzitterschap over aan Herman van Essche en Luc Korthout wordt lid ‘omwille van zijn verdiensten in Radeske’, staat in het verslagboek.



## ***Problemen***

“Een groot probleem stelde zich in 2002. Meneer Duysburgh wilde absoluut subsidies krijgen. Ondanks de verwittiging van Luc Korthoutd dat hiervoor een controle van de brandweer noodzakelijk was, wilde meneer dat Luc er toch mee verder ging. Dat we hiermee in de problemen gingen komen, was duidelijk. Op een woensdagmiddag in maart ontvingen Raf Van Bortel en Luc Korthoutd commandant Luc Faes van de brandweer van Kasterlee. Onmiddellijke sluiting was het gevolg.

Luc, die ondertussen al een tiental jaren de ‘honneurs’ waarnam voor boekingen, betalingen en controles achteraf, kreeg de ‘fijne taak’ om jeugdgroepen in te lichten en waarborgen terug te betalen.

André Fordel, voorzitter van het koor en lid van de vzw, kreeg dan de opdracht om aan alle koorleden te vragen – een ongewone stap! – of ze nog ‘de ambitie hadden om Radeske in stand te houden, wetend dat we spreken over miljoenen investeringen’.

In een buitengewone algemene vergadering wordt vastgesteld dat de raadpleging van alle leden ‘niet zo heel veel oplossingen opleverde en zeker geen definitief besluit...’ Maar ‘wel bleek op de bijeenkomst zelf en ook kort daarna, dat enkele leden – onder leiding van Luc Korthoutd - meer dan bereid waren Radeske in stand te houden door verantwoordelijkheid op te nemen.’

Er waren echter nog kapers op de kust, want uitgerekend op de dag van de algemene vergadering kreeg Luc een telefoontje van ene Jan Blockx, die via de burgemeester zijn plan om ter plaatse ‘een huis voor recreatie van de jeugd van Kasterlee’ te openen, gestalte zag krijgen. Apropos, de kasseien van het pad voor huize Radeske lagen vroeger in de Jan Blockxstraat, vlakbij de H.-Geest.

Luc Korthoudt was echt gepassioneerd om Radeske in handen van de ZWK te houden. Hij ging daarvoor niet alleen naar de burgemeester van Lichtaart (Walter Otten), om te spreken over de zonevreemdheid van Radeske: in een landbouwgebied. Hij was ook de initiatiefnemer om een plan op te stellen met de stappen die ondernomen moesten worden om Radeske te redden.”

### ***Redding***

“De grote doorbraak kwam er natuurlijk toen meneer Duysburgh zo zeer getroffen werd door de inzet van een aantal mensen – Luc Korthoudt in het bijzonder – dat hij op een drastische wijze ingreep om zijn droom voor de Wandelkring ook verder waar te maken.

Nadat Luc Korthoudt de zekerheid kreeg dat hij niet langer alleen de volle verantwoordelijkheid moest dragen, stelden zich nog twee problemen om Radeske te doen herleven. Eerst en vooral de geldkwestie. Luc had aan meneer Duysburgh duidelijk gemaakt dat met de huidige middelen waarover ‘de kring’ beschikte, Radeske niet kon verbouwd worden. Het tweede probleem was de zonevreemdheid die eerst moest opgelost worden vooraleer de architect, die Piet Goossens eens te meer had aangewezen, met de werken wilde beginnen, zoniet zouden de verbouwingen kosten op het sterfhuis worden.

Met de inhoud van hetgeen meneer Duysburgh uit een kluis haalde, was plots het grootste probleem van de baan. Luc De Graeve heeft na het overlijden van meneer Duysburgh alles in een wettelijk kader kunnen plaatsen.

Zowel de gemeente als de architect stelden wel als voorwaarde om in actie te schieten, dat eerst de zonevreemdheid moest opgeheven worden. Luc heeft ook dat verder allemaal in orde gekregen. Dikke ‘chapeau’ voor hetgeen hij daar allemaal verwezenlijkt heeft. Dat heeft ervoor gezorgd dat Radeske werd wat het nu nog altijd is.

In het begin van de jaren 2000 namen ook meneer Duysburgh en Herman van Essche ontslag uit de vzw. Nieuwe leden werden aangenomen: Guido De Graeve, Jan Leers, Marc Mattheussen, Raf van Bortel en in het nieuwe bestuur werd ik verkozen tot voorzitter, Jan Leers tot secretaris en Luc Korthoudt tot penningmeester.

Vorig jaar werd André Fordel nog vervangen door Fons Carpentier en uiteraard zit ook Herman Jacobs nog steeds in de vzw.

We hadden in gans die periode ook het geluk te kunnen rekenen op een wakend oog van Jos en Barbara ter plaatse. Elk euvel werd gemeld en dus was het voor de ‘werkploeg’ (zie elders in deze Eigen Krabbels) niet zo heel moeilijk om elk jaar tijdens een werkweekeinde alle noodzakelijke herstellingen of aanpassingen te doen. En het is ook nog altijd via Luc dat de (vele) reserveringen voor Radeske kunnen aangevraagd worden. Bekijk de bezettingsgraad van Radeske maar eens op onze website en je zal zien dat er in de grote vakantie van 2020 nog amper een gaatje te vinden is.”

## **Zoekertje (1)**

Momenteel heeft het bestuur 31 mei 2020 (Pinksterzondag) uitgekozen om 50 jaar Radeske te vieren. Voorlopig werd alvast een receptie voorzien. “Dat moet een groot feest worden, waarin we zo veel mogelijk medewerkers van vroeger willen zien. Natuurlijk mag ook de muziek hier niet ontbreken en daarbij kunnen misschien vele jongeren uit de ledenkring betrokken worden. Er zijn volgens mij voldoende mogelijkheden om daar iets groots van te maken,” vindt ook André de Gezelle, als voorzitter van de vzw.

Daarom langs deze weg een oproep naar al wie een idee (meer ideeën mag natuurlijk ook) heeft om van 31 mei een feest te maken, dat niet snel zal vergeten worden. Stuur jouw ideeën bijgevolg naar ZWK-voorzitter Guido De Graeve ([guido.degraeve@gmail.com](mailto:guido.degraeve@gmail.com)) zodat er uit vele mogelijkheden kan gekozen worden.



## De ZWK bij Nicole

[https://zetweka.weebly.com/uploads/9/7/8/3/97833982/a684\\_droomwereld.mp3](https://zetweka.weebly.com/uploads/9/7/8/3/97833982/a684_droomwereld.mp3)

[https://zetweka.weebly.com/uploads/9/7/8/3/97833982/a628\\_nachtelijke\\_optocht.mp3](https://zetweka.weebly.com/uploads/9/7/8/3/97833982/a628_nachtelijke_optocht.mp3)







advertentie

*Johan Van Asch*

*Verzekeringsmakelaar*

Lid FVF Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen **FSMA**  
**11081A**

Gsm 0479 98 10 65 *Verzekeraar van het Radeske*

Ondernemingsnummer 0525.898.564

*Agentschaphouder Baloise Insurance en Euromex*



**Je Makelaar**  
Je beste  
Verzekering

## *De werkploeg anno 2019 in Radeske*





Het was weer tof.  
Radeske opnieuw in orde brengen voor de komende zomer.  
Af en toe iets eten, heel af en toe iets drinken.  
Hard gewerkt.  
Op tijd in bed, op tijd er weer uit.  
Tijd te kort, maar toch veel gerealiseerd.  
EN... Iedereen van de werkploeg was aanwezig tijdens de jaarlijkse opknapbeurt.  
Zo willen ze het nog jaren houden, zoals je kan veronderstellen dankzij de opgestoken duimen!



Bedankt mannen!

## ***Platenkast Hugo De Maeyer***

IK ZOU WEL EENS WILLEN WETEN Jules de Corte

<https://www.youtube.com/watch?v=tKtSZFLwGsM>

Rudolf Schock; "Du bist die Welt für mich";  
DU BIST DIE WELT FUR MICH"; Richard Tauber

[https://www.youtube.com/watch?v=FrVRh856\\_28](https://www.youtube.com/watch?v=FrVRh856_28)

Franz Schmidt Notre Dame Intermezzo

<https://www.youtube.com/watch?v=U-YUdIyev7w>

Part I: Duet: He shall feed His flock like a shepherd Alto, Soprano

<https://www.youtube.com/watch?v=WsoEg6h6EXc>

Symphony No. 3, Opus 78 - Saint-Saëns (Finale)

[https://www.youtube.com/watch?v=\\_oEhsfdXKE](https://www.youtube.com/watch?v=_oEhsfdXKE)



## Weet je dat ...

...we felicitaties ontvingen van de (Belgische) adoptiefamilie van William (zie vorige EK's) voor de artikels en het optreden in het kasteel van Schoten.

...ook pianiste Nicole De Paepe zich erg opgetogen voelde over ons optreden, ook als omdat onze vriend Ludo erin slaagde om het muzikale gedeelte ook beluisterens klaar te plaatsen op de website van de ZWK... Effe kijken, toch!

...ook onze gelegenheidsfotograaf Frans Switsers mocht delen in de vele gelukwensen. In dit nummer vind je nog enkele van zijn meesterwerkjes.

...onze dirigent soms met rare uitspraken voor de dag komt. De eerste warmte? Zeg nu zelf: ik kreeg het niet allemaal uiteen, ik kreeg het er niet tussen, je moet wat over en weer gaan, je moet een beetje flexibel zijn. Eigenaardige instructies, maar voor er iemand op slechte gedachten komt: het gaat hier uitsluitend over de partijen bij het zingen.

...ons groepje 'gepensioneerde zangers' al een zevental optredens versierde in het najaar bij een aantal vaste verblijfplaatsen van hun soortgenoten.

...er nog 'tappers' gezocht worden op 19 oktober 's avonds ter gelegenheid van het jubileumconcert van onze vrienden van Musica con Gioia. Marc Coremans en zijn muzikale gabbers vieren er hun 20-jarig bestaan in het Gravenhof in Hoboken.

...ook het vrouwenkoor Marcanto haar 15-jarig bestaan viert. De groep, waarmee we al enkele prachtige samenwerkingen tot stand brachten, evolueert van jonge dames naar mama's en zelfs oma's. Doorheen de jaren zongen zij zo veel liederen, die nadien niet meer 'aangeraakt' werden. Een unieke gelegenheid om ze van onder het stof te halen en ze samen met nieuwe composities te berde te brengen op hun jubileumconcert op zaterdag 29 juni (!) in de Begijnhofkerk in Hoogstraten onder de titel "Leave no song unsung".



...je nog steeds tot 25 augustus kan afkoelen van mogelijke hittegolven in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk op Linkeroever bij de tentoonstelling 'Bevroren land en grenzenloos water' van fotograaf Christian Clauwers. Gratis te bekijken elke zaterdag- en zondagnamiddag.



...het geen 'fake news' is dat Paul Avermaete weerkeerde naar de enige ware schaapsstal en dat we het voorlopig ontslag moesten noteren van Tom Smulders, nochtans vele jaren een zeer gewaardeerd koor- en pianolid. Hopelijk blijft het bij een 'voorlopig' ontslag, zodat de gemiddelde leeftijd van het koor toch weer een beetje zakt!

## **Zoekertje (2)**

Omdat er bij de leden van de ZWK en bij hun uitgebreide familiekring de laatste jaren bijzonder veel gereisd wordt, wilden we de andere lezers hun belevenissen niet onthouden. Vandaar dat we – voor het tweede jaar op rij – uitkomen met een extra-vakantienummer in augustus. Wie zelf leuke belevenissen meemaakte, wie enkele zeldzame plekjes ontdekte, wie een uniek concert meemaakte, wie er met de caravan, de cruise of de moto op uittrok, wie... Het mag zo groot en zo klein zijn als de inspiratie toestaat, maar bezorg ons jullie avonturen. Liefst ook voorzien van enkele toonbare foto's. U mag ze zenden naar [mcop127@gmail.com](mailto:mcop127@gmail.com). De redactie zal U dankbaar zijn.

## ***Onze activiteiten in de nabije en verre toekomst :***

Zondag 7 juli 2019 – 10u30	Heilige Geest – 14 <sup>de</sup> zondag v/h jaar
Zondag 4 augustus 2019 – 10u30	Heilige Geest – 18 <sup>de</sup> zondag v/h jaar
Zondag 1 september 2019 – 10u30	Heilige Geest – 22 <sup>e</sup> zondag v/h jaar

**O.l.v. Bart Van Casteren voeren we met het Vlaams Symfonisch Orkest de orkestrale uitvoering van Bizets opera Carmen op**

**op zaterdag 16 november om 15u00 en op zondag 17 november om 16u00**

**in het Sint-Michielscollege te Brasschaat**

### **Werkten mee aan dit nummer:**

Frans Switsers, Tony Ah Munn, André De Gezelle, Hugo De Maeyer, Raf Van Bortel, Guido De Graeve, Ludo Engelen, Jenny Backx, Petra Bouke, Marc Coremans, Luc Korthoutd, Johan Clerckx, Marcel Coppens (v.u.)